

Piet Bosman



IN MEMORIAM PIET BOSMAN

Zaterdagavond, 18 oktober, is PIET BOSMAN thuis, omringd door degenen die hij liefhad, in alle rust ontslapen.

In mei van dit jaar ontving hij het fatale bericht dat voor hem geen genezing meer mogelijk was. Moedig en onvervaard, zonder dat zijn karakteristieke humor hem ook maar een ogenblik in de steek liet, ging hij door met zijn werk: de geschiedschrijving van de zuivelindustrie in de Zijpe, het ordenen en disponeren van een gigantische hoeveelheid foto's en materiaal in de loop der jaren geproduceerd en verzameld.

PIET, boerenzoon uit Wilnis, woonde ruim vijftien jaar in Sint Maartensbrug, en was vanaf de oprichting van de Historische Vereniging onze Secretaris. In deze betrekkelijk korte tijd was hij vrijwel dag-in dag-uit actief: geheel passend bij zijn "doeners"-temperament. De blauwe Saab snorde van Noord tot Zuid en ver rondom door het Zijper land. De kleine man met zijn innemende humor stapte overal en bij iedereen naar binnen en bouwde in die weinige jaren een relatie- en vriendenkring op van honderden mensen. Iedereen wist hij te betrekken in zijn enthousiasme voor de Zijper historie en de Zijper Oudheidkamer. De snelle groei van onze Vereniging is zonder meer zijn grote verdienste, en lang niet de enige verdienste.

Van her en der sleepte hij historisch materiaal bijeen voor de Oudheidkamer - overal vergaarde hij documenten, jaarverslagen, notulen en foto's voor zijn altijd levendige, in elke aflevering van de Zijper Historie Bladen gepubliceerde geschiedenis van de Zuivelindustrie - in de bestuursvergaderingen wist hij met een geestig woord mede de richting te bepalen waarin onze vereniging zich ontwikkeld heeft.

Naast zijn historische belangstelling, die mede tot uitdrukking kwam in zijn actief aandeel in de restauratie van de kerk te Sint Maartensbrug, was hij een enthousiast fotograaf. Zoals eenieder wellicht heeft kunnen constateren tijdens de onlangs gehouden tentoonstelling van zijn werk in het Gemeentehuis te Zijpe waren zijn prestaties op dit gebied, zijn eigen visie op de schoonheid van het Noordhollands polderlandschap, op internationaal niveau.

In het kader van dit "In Memoriam" kunnen wij zijn veelzijdige activiteiten natuurlijk niet volledig vermelden. Hij was eenvoudig een enthousiast, hartelijk en spontaan mens, voor velen een goed en trouw vriend. Zijn afscheid uit deze wereld heeft in de Zijper gemeenschap en in het bijzonder in onze vereniging een leegte achtergelaten. Wat hij allemaal heeft weten te volbrengen blijft een inspiratie voor de toekomst.